

ΤΣΑΜΠΑ

ΔΕ ΔΟΥΛΕΨΑΜΕ ΠΟΤΕ

ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ

Στις 27/10 στις 11.00πμ και 19/11 εξετάζονται από το ΣΕΠΕ οι εργατικές διαφορές 3 υποθέσεων που, αν και αφορούν μαγαζιά διαφορετικών αφεντικών απομακρυσμένα μεταξύ τους, έχουν πολλά κοινά σημεία. Οι εργαζόμενοι σερβιτόροι διεκδικούν τα αυτονόητα, μισθούς υπερημερίας, απλήρωτες υπερωρίες και προσαυξήσεις για αργίες και κυριακές που τους έκλεβαν, κατά τη γνωστή σε όλους πρακτική, τα αφεντικά τους. Κόντρα στην λογική της απομόνωσης και της εξατομίκευσης, οι 4 σερβιτόροι/ες επέλεξαν να οργανώσουν τον αγώνα τους μέσω του σωματίου σερβιτόρων μαγείρων κι εργαζομένων στον κλάδο του επισιτισμού (ΣΣΜ).

Η εργασία στον επισιτισμό ήταν πάντα από τις πιο υποτιμημένες με πολλά παραδείγματα (μαύρη εργασία, μισά ένσημα, επισφάλεια, απλήρωτες υπερωρίες, τραμπουκισμοί εργαζομένων από αφεντικά και μπράβους τους κτλ). Η περίοδος από την καραντίνα και έπειτα ήρθε να επιτείνει την επίθεση στους εργαζόμενους/ες γενικά και ειδικά "οι ήρωες" των μίντια είναι και αυτοί που στοχοποιήθηκαν περισσότερο από την κρατική διαχείριση. Ο κλάδος του επισιτισμού συγκεκριμένα μετράει ακόμα περισσότερα περιστατικά εργοδοτικής αυθαιρεσίας με αναστολές συμβάσεων, μαζικές απολύσεις, εκ περιτροπής εργασία και φυσικά μείωση των μισθών. Η θεσμική κάλυψη που δίνει το κράτος στους εργοδότες (έλεγχος των αποφάσεων των σωματείων, μείωση ελέγχων των εργασιακών συνθηκών από το ΣΕΠΕ κλπ) ξεχειλώνει και το θράσος τους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από τη γειτονιά μας είναι ο **ξυλοδαρμός εργαζόμενης του Coffee Point στην Καισαριανή από το αφεντικό της**, όταν του ζήτησε τα δεδουλευμένα της.

Η πανδημία και η κρίση που την συνοδεύει φυσικά επηρέασε όλους τους τομείς της καθημερινότητας μας. Η αύξηση της επιτήρησης σε όλες μας τις μετακινήσεις, η ένταση του πολέμου εναντίον των μεταναστριών, η αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, η πάταξη οποιασδήποτε αντίστασης, η στρατιωτικοποίηση από τα σύνορα μέχρι τις πλατείες των γειτονιών μας, η συνολική αύξηση του κόστους ζωής και οι fast track τροπολογίες για την λεηλασία της φύσης είναι μερικά μονάχα παραδείγματα. Φυσικά η εργασία δεν θα μπορούσε να μην είναι στο στόχαστρο της επίθεσης που περιγράφουμε.

Θα αφιερώσουμε λίγο παραπάνω χώρο για να αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα για την 1 εκ των 4 καταγγελιών που αφορά το μαγαζί **Ventiri roast house που ανήκει στον Α. Γιαννακόπουλο**. Αυτό όχι μόνο γιατί αφορά τον σύντοφό μας Μ. αλλά γιατί ο συγκεκριμένος εργοδότης συμπυκνώνει στο πρόσωπό του όλα όσα μισούμε. **Πρόκειται για τον γνωστό σωματέμπορα ιδιοκτήτη της αλυσίδας Χωριάτικο, Μυλωνά, Αττικοί Φούρνοι, Kimbo, Bread Factory, ο οποίος έχει ακόμα στην ιδιοκτησία του και τα καταστήματα Royal και Αγορά Select στα Ιλίσια**. Οι δραστηριότητες του συγκεκριμένου είναι ήδη γνωστές εδώ και αρκετά χρόνια. Στους χώρους εργασίας του Γιαννακόπουλου (νόμιμους και παράνομους), συναντάμε εκτός από την εκμετάλλευση των εργαζομένων, σχεδόν όλες τις μορφές εκμετάλλευσης που μπορούμε να απαριθμήσουμε. Στα κυριλέ εστιατόρια που συναντάμε τους απλήρωτους σερβιτόρους, δε θα συναντήσουμε ποτέ τους μετανάστες που κάνουν τη σκατοδουλειά της λάντζας αόρατοι στα υπόγεια. Οι πολύχρωμες ελκυστικές βιτρίνες των φούρνων-κάτεργων, καλύπτουν το μαύρο χρήμα από τη

σωματεμπορεία γυναικών, συνήθως μεταναστριών. Παρά το γνωστό προφίλ του συγκεκριμένου αφεντικού, είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως το ΣΣΜ έχει αναμετρηθεί και στο παρελθόν μαζί του, όταν εργαζόμενη στους φούρνους Μυλωνά διεκδίκησε και κέρδισε τα δεδουλευμένα της.

Σαν αναρχική κοινότητα αγώνα από τα ανατολικά της αθήνας δεν μπορούμε παρά να **δείξουμε την αλληλεγγύη μας στις διεκδικήσεις των εργαζομένων**. Σε μια εποχή που η εκμετάλλευση ολοένα και εντείνεται και ο φόβος απλώνεται όλο και περισσότερο, κάποιοι **επιλέγουν να οργανωθούν αυτόνομα, από τα κάτω, χωρίς ειδικούς για να διεκδικήσουν αυτά που τους ανήκουν**. Αυτή η επιλογή μπορεί να μοιάζει δύσκολη ή τρελή, όμως στην πραγματικότητα αποτελεί μονόδρομο. Αυτό αποδεικνύεται από τη νικηφόρα απεργία του ΣΒΕΟΔ πριν από δύο χρόνια και την ολοένα και αυξανόμενη συμμετοχή των κούριερ και ντελίβερι στην απεργία κάθε χρόνο. Αποδεικνύεται ακόμα και από τους νικηφόρους αγώνες των σωματείων που με επιμονή συστηματική δουλειά και παρεμβάσεις πετυχαίνουν την εξόφληση δεδουλευμένων ή την άρση εκδικητικών απολύσεων.

Την Παρασκευή 23/10 στις 18.00 συναντιόμαστε στην πλατεία Μαδρίτης στα Ιλίσια και παρεμβαίνουμε μαζί με το σωματείο στα καταστήματα του ομίλου Γιαννακόπουλου. Σας καλούμε στις 27/10 στις 11.00πμ και στις 19/11 να στηρίξετε τις παρεμβάσεις στην επίλυση των εργατικών διαφορών των τριών υποθέσεων στα γραφεία του ΣΕΠΕ, Πατησίων 37.

ΑΜΕΣΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΣΜ

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

ΟΡΓΑΝΩΝΟΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΒΑΣΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ – ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ – ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ



Υπόγειος Ιλισός,
Αναρχική Κοινότητα Αγώνα από τα Ανατολικά της Αθήνας
ypogeios_ilisos@espiv.net | ypogeios-ilisos.espivblogs.net